

Verslag bezoek Shree Raam mandir op zaterdag 21 juni 2006

**Zomaar een zaterdag: leerzaam, verdiepend, verhelderend, ontspannend
Als Christen voelde ik mij thuis, ervaarde ik liefde, wijsheid en innerlijke vrede
Er zijn zoveel misverstanden over het hindoeïsme
Eén en dezelfde God, die je in alles ontmoet... ook in jou**

Een korte impressie van het bezoek aan de Shree Raam Mandir (tempel) in Wijchen op 24 juni '06:

Een groep enthousiaste mensen ging op bezoek bij een groep evenzo enthousiaste zoekers naar vernieuwing en diepgang in geloof. Zo kun je dit bezoek van vrouwen van de vrouwengroep typeren.

Rond kwart voor negen verzamelen wij op het Amstelstation om met de bus naar Wijchen te vertrekken. Tot ons spijt is de opkomst gering. Met totaal negen vrouwen zijn we op pad gegaan. Na een rit van anderhalf uur worden wij ontvangen met koffie, thee en wat lekkers .

Vervolgens worden wij uitgenodigd om naar de gebedsruimte te gaan. De pandit (priester) vertelt op een goede, begrijpende wijze wat het Hindoeïsme inhoudt. Er worden veel vragen gesteld. Na ongeveer een uur wordt de kennismaking, rondleiding afgesloten met een gezongen mantra(gebed). Vooral de openheid is heel inspirerend en nodigt uit voor gesprek. Het is ongelooflijk, dat een betrekkelijk kleine groep mensen zo 'n prachtige tempel kan realiseren. We bemerken, dat het Hindoeïsme in beweging is.

Hierna worden wij uitgenodigd voor de lunch. Een heerlijke vegetarische maaltijd. Daarna is er ruimte voor een dialoog met de pandit en de medewerkers van de Mandir (tempel). Op onze uitnodiging komen er drie leden van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies van Nijmegen voor een kennismaking met de vrouwengroep. Er worden gedachten en ervaringen uitgewisseld. We spreken af, dat wij contact blijven houden..

Inmiddels is de gids van de Katholieke kerk van Wijchen binnengekomen. Om drie uur sluiten we ons bezoek aan de Mandir af. Wij gaan met hem mee om de Anthonius Abt te bezichtigen. Deze katholieke kerk in het centrum van Wijchen is van buiten een onopvallend gebouw met een houten toren. Van binnen ben je verrast door de schoonheid van eenvoud. Er is een prachtig altaar en veel authentieke kunst. Hier kijken we rond en luisteren met veel interesse naar onze gids.

Er is nog even tijd om het Wijchense Kasteel te bewonderen en om half vijf zitten we weer in de bus naar Amsterdam.

De reis wordt afgesloten met een ijstraktatie van Ank.

Al met al een heel leerzame en mooie dag.