

Verslag

van Ontmoeting & Verdieping op de 1^e Maandagmiddag van de Maand > 2 september 2013

Deze middag gaan we niet alleen het nieuwe seizoen in, maar deze middag is ook de aanvang van het 3^e jaar, dat we bij elkaar komen voor het tot ons nemen van *geestelijke voeding* tijdens deze Ontmoetings- & Verdiepingsmiddagen, georganiseerd vanuit de Amsterdamse Vrouwengroep.

Vanmiddag kunnen we ons verdiepen in de uitleg van het thema :

Van Profeet Abraham tot de opkomst van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Onze inleidster vertelt over deze Gemeenschap, waarbinnen zij heel actief is. Zij is samen met haar zusje gekomen. Beiden zijn bestuurslid en vervullen daarnaast nog andere taken.

De middag wordt geopend met het reciteren uit de heilige Koran.

Het is een prachtig gebeuren, dat meteen de ruimte vult met een aandachtige stemming waardoor de aanwezige vrouwen geraakt worden.

Onze inleidster houdt een mooie Powerpoint presentatie waarmee een overzicht wordt gegeven van de geschiedenis van de Islam. Veel onbekende feiten worden verteld, wat weer leidt tot nieuwe inzichten.

Het is boeiend te horen hoe het gekomen is tot de stichting van de vredelievende *Ahmadiyya Gemeenschap*. In deze tijd is er voor vrouwen veel meer weggelegd dan vroeger en zij vertelt dan ook vol enthousiasme over al het werk dat er gebeurt. Tot slot wordt op zangerige toon een prachtig gedicht voorgedragen, waarmee de aanwezige vrouwen instemmen.

Na de presentatie volgt nog een levendig gesprek waarin veel indringende vragen worden gesteld en beantwoord. Er is een leestafel met boeken die ook te koop zijn. Een bijzondere middag, we zijn blij met het licht dat voor ons op deze gemeenschap is gaan schijnen.

INTRODUCTIE AHMADIYYA MOSLIM DJAMAAT

De komst van Profeten

De wereld ontwikkelt zich snel in dit atoomtijdperk en lijkt te zijn verwickeld in een race om te overleven. De mens heeft in de afgelopen eeuw wellicht evenveel ontwikkeling doorgemaakt als in de afgelopen tweeduizend jaar. De technologische revolutie heeft de mens in de ruimte gebracht en zelfs voet doen zetten op de maan.

Ondanks deze geweldige ontwikkeling in kennis en wetenschap is de mens op geestelijk gebied dieper gezonken dan ooit tevoren, en dit geldt voor de gehele samenleving. Het materiële succes is er niet in geslaagd vrede, gelijkheid en stabiliteit in de wereld te vestigen.

De geschiedenis laat ons zien, dat wanneer de mensheid geconfronteerd werd met een dergelijke situatie onze Schepper mensen deed opstaan om de wereld te redden. *Mozes, Krishna, Boeddha, Zoroaster, Confucius* en *Jesus* hadden allen de taak de mensen van hun tijd en hun gebied te redden.ⁱ

Ontstaan van de Islam

Meer dan 1400 jaar geleden deed God de *profeet Mohammed (s)*ⁱⁱ opstaan als een universele leraar en profeet. Hij bracht een leer in de vorm van de *Heilige Qor'aan*, een letterlijke openbaring van God, en hij onderwees dat niemand waardig is aanbeden te worden behalve God en dat niets aan God gelijk is.

De profeet Mohammed (s) hielp de armen, bevrijdde de slaven en gaf vrouwen dezelfde rechten als mannen. De Islam verwerpt de opvatting dat waarheid het monopolie is van een bepaald geloof, ras of volk. Goddelijke leiding is een algemene gave, die de mensheid heeft ondersteund in alle tijden en in alle delen van de wereld.

Ontstaan van de Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap)

De Heilige Profeet Mohammed (s) voorspelde dat na enige tijd, in de latere dagen, zijn volgelingen zouden afdwalen van het rechte pad en in diep verval zouden raken. Op dat tijdstip zou God de Beloofde Messias en Mahdi doen opstaan om de mensheid terug te brengen tot God en om alle geopenbaarde godsdiensten te verenigen.

Deze voorspelling heeft plaatsgevonden in de komst van *Hazrat Mirza Ghulam Ahmad*.

In 1889 stichtte hij, op goddelijke openbaring, de Ahmadiyya Moslim Djamaat.

Hij omschrijft zijn doel als volgt:

“God heeft mij gezonden om de band tussen God en de mens te herstellen door ware liefde en oprechtheid in de harten van de mensen aan te kweken; de waarheid te vestigen en godsdienstoorlogen teniet te doen; een voorbeeld te geven van geestelijk leven, welke door de duisternis der begeerte is bedekt; de krachten van God die zich door het gebed aan de mens openbaren te onthullen; en dit niet alleen met het woord maar ook met de daad. In het bijzonder om de Eenheid van God in de harten van de mensen te planten. Dit alles zal niet door mijn kracht gebeuren, maar door de kracht van God, de Heer der hemelen en der aarde.”

Na het overlijden van de Beloofde Messias wordt de gemeenschap geleid door het *Khalifaat*.

Momenteel is onze vijfde Kalief, Zijne Heiligheid *Hazrat Mirza Masroor Ahmad* (a.t.b.a.)ⁱⁱⁱ.

Vanuit Engeland geeft hij aansturing aan alle leden die verspreid over de wereld wonen.^{iv}

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de Wereld.

De Ahmadiyya Moslim Djamaat heeft zich gevestigd in ruim 200 landen. De Gemeenschap is actief bezig met maatschappelijk werk en met het voorzien in educatieve behoeften, niet alleen voor haar eigen leden, maar ook van de gemeenschappen waar zij gevestigd zijn.

Zo heeft zij honderden scholen en ziekenhuizen gebouwd in ontwikkelingslanden en steunt de charitatieve instelling Humanity First. De Gemeenschap heeft duizenden moskeeën gebouwd, de Heilige Qor'aan in meer dan 70 talen vertaald en beschikt zij over eigen televisiezenders MTA^v, die 24 uur per dag via satelliet uitzenden in verschillende talen.^{vi}

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Nederland

In 1947 is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap geregistreerd in Nederland.

De eerste moskee van Nederland werd gebouwd in 1955 in Den Haag, genaamd *Mobarak Moskee*.

In Nunspeet bevindt zich het *Nationaal Centrum Bait-un-Noor*, waar nationale bijeenkomsten worden gehouden.^{vii}

Ladjna Ima'illah

De vrouwenorganisatie, genaamd Ladjna Ima'illah^{viii}, is een onderdeel van de Ahmadiyya Moslim Djamaat. Op dit moment is de vrouwenvereniging in 16 plaatsen actief. Alle vrouwen worden automatisch lid van de vereniging. De vereniging heeft verschillende afdelingen waarin activiteiten worden georganiseerd.

De activiteiten zijn veelzijdig, zo worden er programma's in de moskee georganiseerd, zoals Qor'aan lessen en religieuze kennis. Ook wordt aandacht besteed aan gezelligheid, ontspanning, kooklessen en sport. Veel literatuur is in Urdu of Engels en Duits, deze worden vertaald in het Nederlands.

Ook de vrijdagpreken van Onze Kalief, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (a.t.b.a.), worden wekelijks vertaald, zodat Nederlands sprekende zusters makkelijk de boodschap ontvangen. Daarnaast heeft de vrouwenvereniging een eigen tijdschrift, genaamd *Khadija*. En voor kinderen wordt elk kwartaal het jongerentijdschrift *Phoel* uitgegeven.

Wat doet Ladjna Ima'illah in Nederland?

Extern is de vrouwenvereniging vooral actief met het organiseren van lezingen, programma's in de bibliotheken en open dagen. Ook belangrijk is de samenwerking met andere vrouwenverenigingen. Door extern in contact te komen en programma's te organiseren probeert de Ladjna Ima'illah vooral vooroordelen, misvattingen en bezwaren over de Islam te weerleggen.

i www.askislam.org

ii Afkorting s betekent: *salla llâhu alaihi wa-sallam*, betekent: 'Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn'. Deze afkorting wordt gebruikt na de naam van de Heilige Profeet Mohammed^s.

iii Afkorting a.t.b.a betekent: *ayyadahu llâhu ta'âla bi-nasrihi l-'azîz*, betekent: 'Moge Allah, de verhevene, hem met Zijn machtige hulp helpen'. Deze afkorting wordt gebruikt na de naam van de huidige Khalifa, de geestelijke leider van de Ahmadiyya Moslim Djama'at over de hele wereld. De huidige Khalifa heet Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{atba}.

iv <https://www.alislam.org/khilafat/fifth/>

v www.mta.tv

vi www.alislam.org

vii www.islamnu.nl

viii www.ahmadimoslimvrouwen.nl