

Verslag van Ontmoeting & Verdieping op de Maandagmiddag > 2 december 2013

Deze middag was heel boeiend en inspirerend.

Niet alleen door de komst van een aantal nieuwe gezichten, maar ook door de diversiteit van onderwerpen
> lees hieronder >

1. Uitleg over het gebruik van etherische oliën en crèmes

Aromatherapie is een alternatieve geneeswijze, gebaseerd op gebruik van etherische olie en sommige andere natuurlijke geurextracten voor behandeling met geuren.

Aromatherapie is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen die gebruik maken van geur en etherische olie, maar aromatherapeuten zijn het onderling niet eens over de wijze van toepassing (massage, inhalatie, inname door de mond). Ook is er veel verschil van mening over welke olie gebruikt moet worden bij een bepaalde diagnose.

Toepassingsgebieden

Huid en haar

- Behandeling van kleine wondjes met bijvoorbeeld lavendelolie.
- Behandeling van schimmels met bijvoorbeeld tea-tree olie.

Spiieren en gewrichten

- Behandeling van spierpijn met bijvoorbeeld zwarte peperolie.

Hart en vaatstelsel

- Tegen hoge bloeddruk zou bijvoorbeeld citroenolie werken.
- Tegen lage bloeddruk zou bijvoorbeeld rozemarijnolie werken.

Luchtwegen

- Tegen hoesten, vastzittend slijm en dergelijke gebruikt men bijv. eucalyptusolie.

Zenuwstelsel

- Behandeling van stress met bijvoorbeeld bergamotolie.
- Een stimulerend middel zou bijvoorbeeld ylang-ylang olie zijn.

Bovenstaande voorbeelden zijn als illustratie bedoeld, aangezien er geen vaste regels bestaan in de aromatherapie. Volgens veel aromatherapeuten is het onverstandig zelf aan de slag te gaan met aromatherapie. Er dient volgens hen een gedegen studie vooraf te gaan aan het gebruik van de etherische oliën. Etherische oliën zijn voor thuisgebruik vrij verkrijgbaar.

[Etherische olie > www.aromatherapie-info.com/](http://www.aromatherapie-info.com/)

Wat zijn de eigenschappen van etherische oliën en hoe herken ik goede olie?

Na deze uitleg werd spreekster (een vaste bezoeker van deze middagen) bestookt met vragen.
Na een korte pauze gingen we over naar >

2. De geboorte van Jezus Christus volgens de christelijke traditie

Het Kerstverhaal uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Het verhaal over de geboorte van Jezus (Lucas 1:26-38 en 2:1-21)

Jezus = Jehosjoea = Jozua = de Heer is redding
Christus en Messias zijn synoniemen voor Gezalfde

AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE VAN JEZUS

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen."

Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar weer alleen.

DE GEBOORTE VAN JEZUS

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Gezalfde, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft."

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de

voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

* * *

Bron: [Nieuwe Bijbelvertaling](#)

Hierna volgde met algehele *melodieuze* instemming uit TROPENZANG Surinaams-Nederlandse Liederbundel D.A.G. Paramaribo, 1941 Stille Nacht naar Joseph Mohr, melodie Franz Gruber >

3. *STILLE NACHT*

*Stille nacht, heilige nacht.
Slaap gerust, sluimer zacht,
Kindje, niets dat uw rust verstoort,
Stil is alles, slaap rustig voort;
Eng'len houden de wacht,
Slaap dan rustig, slaap zacht.*

*Stille nacht, heilige nacht
d'Engelenstem ruist in 't rond;
Vrede op aarde, een zalige vree,
Deelt nu God aan zijn kinderen mee,
Jezus leeft en bracht
Licht in duistere nacht.*

Een korte pauze en daarna >

4. **De geboorte van Jezus Christus volgens de islamitische traditie**

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Vandaag gaan Annie en ik aan jullie vertellen over de geboorte en kort over de dood van Jezus Christus uit het Islam perspectief, daarnaast de oorsprong van 25 december.

De Islam gelooft dat Jezus v.z.m.h. een mens was, zuiver en eenvoudig, en doordat God Almachtig hem van de kruisdood redde, laat zien dat hij een profeet was en de laatste profeet die opgestaan is onder de Israëlieten.

Daarom heeft de geboorte van Jezus Christus zonder de hulp van een aardse vader niets te doen met goddelijkheid of het feit dat hij hierdoor Gods zoon moet zijn.

Ik zal over de geboorte vertellen aan de hand van verzen uit de Heilige Qoraan en deze kort toelichten.

In de Heilige Qoraan staat:

Toen zeiden de engelen: "O Maria, Allah heeft U uitverkoren en gereinigd, en U boven de vrouwen aller volkeren uitverkoren. O Maria, wees uw Heer gehoorzaam en werpt U neder en aanbid met degenen die aanbidden. (Hoofdstuk 3: vers 43-44)

Toen zeiden de engelen: "O Maria, waarlijk, Allah geeft U blijde tijding door Zijn woord: zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende, en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn. En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op hoge leeftijd en hij zal een der rechtvaardigen zijn. Maria zeide: "Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?" Hij zeide: "Zo scheidt Allah wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, zegt hij daartoe slechts: "Wees" en het wordt. En hij zal hem het Boek (de goddelijke Wet) en de Wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwijzen. En hij zal een Boodschapper voor de kinderen Israels zijn". (Hoofdstuk 3 vers 46-50)

Hierin is duidelijk naar voren gekomen dat Maria werd gekozen als moeder van Jezus. Omdat zij de meest reine vrouw was van alle vrouwen.

En vermeld Maria in het Boek, toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende plaats, 19:17

En zich aan hun blikken onttrok, zonden Wij Onze Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man.19:18

Zij zeide: "Ik neem toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien gij (God) vreest".19:19

Hij antwoordde: "Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer opdat ik u een reine zoon moge schenken. 19:20

Zij zeide: Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?"19:21

Deze laatste uitdrukking betekent dat de goddelijke blijde boodschap over de geboorte van een grote zoon in een visioen kwam. Het was een engel in de vorm van een gezonde man die deze boodschap kwam brengen.

Hij zeide: "Het is zo naar uw Heer zegt, het is gemakkelijk voor Mij, opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade Onzerzijds; het is een besloten zaak." 19:22

De uitdrukking, "opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken", houdt de vaderloze geboorte van Jezus in, die inderdaad een groot teken voor de Israëlieten was. De uitdrukking, "en het is een besloten zaak", betekent dat God had bepaald dat een vaderloze zoon geboren zou worden aan Maria en dat dit Goddelijk besluit onherroepelijk was.

Hoe Maria zwanger werd zonder de vertegenwoordiging van een man is een van die goddelijke geheimen die op dit moment kan worden beschouwd buiten het menselijk intellect te doorgronden. Het kan beschouwd worden als boven de gewone natuurlijke wet zoals we die nu kennen. Maar de kennis van de mens is, op zijn best, beperkt. Hij is niet in staat geweest om alle goddelijke geheimen te begrijpen.

Er zijn mysteries in de natuur waarin de mens niet in staat is geweest om deze alsnog op te lossen, misschien dat hij misschien nooit in staat zal zijn om ze op te lossen. Onder hen kan worden opgenomen de vaderloze geboorte van Jezus. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en Zijn bevoegdheden grenzeloos.

En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord. 19:23

Toen na vier of vijf maanden van conceptie zwangerschap te duidelijk werd om nog langer te verbergen, nam Jozef de overhand en nam Maria mee naar zijn huis in de maand Maart of April van het volgende jaar, na de datum van haar bevruchting die vier of vijf maanden eerder had plaatsgevonden.

De woorden "zij ontving hem" verwijzen naar deze bijzondere bevruchting van Maria zonder vertegenwoordiging van een man.

"Een afgelegen oord", verwijst naar Bethlehem, deze plaats is ongeveer zeventig mijl van Nazareth naar het zuiden. Jozef nam Maria mee vóór de geboorte van Jezus die plaatsvond in die stad. Jozef en Maria moeten hebben verbleven in het open veld en Maria zou zich hebben vastgehouden aan de stam van een palmboom, om rust te nemen onder de schaduw en mogelijk ook om enige steun in haar greep van de bevalling te vinden.

En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zeide:

"O, liever zou ik vóór dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid geraakt zijn." 19:24

Dan riep (Gods boodschapper) haar van beneden toe, zeggende: "Treur niet. Uw Heer heeft een beekje aan uw voet doen ontstaan". 19:25

"En schut de stam van de palmboom naar u toe, deze zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen". 19:26

Volgens dit vers vond de geboorte van Jezus plaats op een moment dat er verse dadels van de palmbomen in Judea zijn te vinden. Dat seizoen is kennelijk in de maanden augustus-september.

Dit feit bewijst duidelijk, dat Jezus v.z.m.h. nóóit op 25 december geboren kan zijn.

Dat blijkt ook uit het huidige vers, namelijk dat Maria onder een beschutte plek op het bovenste deel van de heuvel lag, terwijl de dadelpalm op de helling stond; daardoor kon ze gemakkelijk de stam bereiken en deze schudden.

Eet en drink en koel uw oog. En indien gij iemand ziet, beduidt hem dan: "Ik heb de Barmhartige de gelofte gedaan te vasten; derhalve zal ik heden met niemand spreken". 19:27

De opdracht zich te onthouden van een nutteloos gesprek was bedoeld om aan de ene kant haar fysieke kracht te sparen en aan de andere kant om meer tijd te besteden aan het gedenken van God.

De luisteraars zijn vol aandacht voor dit verhaal en evenzeer voor het volgende >

Voordat ik ga beginnen wil ik even zeggen dat we enorm respect hebben voor alle religies; ik ga nu over kerstmis vertellen en wat daarbij ons standpunt is.

Oorsprong van kerstmis

December is de laatste maand van het jaar en de 25e is de dag waarop de Christelijke wereld de geboorte van de Profeet Jezus v.z.m.h. (= vrede zij met hem) herdenkt. Wat is echter de werkelijke betekenis van december en van deze datum?

De kerkvaders besloten in 340 n. C. dat 25 december de beste datum was voor de viering van de geboorte van Jezus v.z.m.h., hoewel de vroegste Christenen nooit zijn verjaardag gevierd hebben. Zij kozen deze datum, omdat sinds mensenheugenis rondom deze datum al dagen van feestelijkheden bestonden. Aan het feest van de terugkeer van de zon en tegelijkertijd de Saturnalia* van het oude Rome met zijn vele heidense gebruiken, werd het feest van de geboorte van Jezus toegevoegd en wel op 25 december. Deze verklaringen worden ondersteund door de Chambers Encyclopaedia en de Encyclopaedia Britannica, blz. 642 en 642a, deel 5 van de 15e editie.

De vertellingen van de Heilige Qor'aan en het Nieuwe Testament maken duidelijk dat er geen ruimte in de herberg was, toen Jezus v.z.m.h. in Bethlehem geboren werd. Jozef en Maria waren naar Bethlehem gereisd vanwege de volkstelling die de Romeinen hadden afgekondigd. Deze vond niet plaats in de winter, als de nachten koud waren en de wegen moeilijk begaanbaar. Jozef en Maria moeten in het open veld gerust hebben en Maria moet tegen de stam van de palmboom rust gezocht hebben en mogelijk steun gedurende de bevalling. Volgens de verzen in de Heilige Qor'aan vond de geboorte van Jezus v.z.m.h. plaats toen de dadels rijp aan de bomen hingen in Judea. Volgens de Bijbel hielden de herders 's nachts de wacht bij hun kudden die buiten lagen. Het was in die tijd de gewoonte om pas ná het Paasfeest tot half november de kudden buiten te laten gedurende de nacht, vanaf half november tot het Paasfeest haalde men de kudden 's nachts binnen in verband met de kou. Dit feit bewijst duidelijk dat Jezus v.z.m.h. nooit op 25 december geboren kan zijn.

Het is jammer, dat het huidige kerstfeest als een seizoengebonden feest wordt gevierd en vergezeld gaat van veel eten, drinken en pret. De religieuze betekenis ervan is grotendeels verloren gegaan en het gedenken van het edele karakter van de profeet Jezus v.z.m.h. is opgegaan in een oud heidens ritueel.

Wat ook de betekenis van de 25e moge zijn, omdat december voor de meeste mensen in de wereld het einde van het jaar is, is het een tijd om na te denken over onze daden in het voorbije jaar en vooruit te blikken naar een nieuw voorspoedig jaar. Mogen wij allen stappen ondernemen om onze wijze van leven en die van allen rondom ons in het volgend jaar te verbeteren, opdat de wereld een betere en veiliger plaats moge worden.

De dood van Jezus v.z.m.h.

Mijn toespraak zal incompleet blijven als ik niet ons standpunt over de dood van Jezus v.z.m.h. uitleg. Laat ik nog eens herhalen dat ons verhaal ons eigen standpunt is en dat we enorme respect hebben voor alle religies. Ik kan u verzekeren, dat de referenties die ik hier presenteer ondersteund worden door de Bijbel, de Koran, geneeskunde, historie en logica. Hieruit citeer ik heel kort slechts enkele verwijzingen.

- Jezus v.z.m.h. werd gezonden naar de verloren stammen van de Israëlieten (Matteüs 15:24). Daarom was het belangrijk voor hem om ook daar te prediken. Als hij daadwerkelijk aan het kruis v.z.m.h. is gestorven, zou zijn missie niet voltooid zijn.
- Jezus v.z.m.h. voorspelde dat zijn lot als dat van de profeet Jona zou zijn (Matteüs 12:39-40). Het teken van Jona was dat hij gered zou worden van een wisse dood. Hij ging levend in de buik van de vis, verbleef daar enkele dagen, en kwam er uiteindelijk weer levend uit. Hetzelfde zou gebeuren met Jezus v.z.m.h. . Hij zou levend naar zijn graf worden gevoerd, zou daarin voor enkele dagen levend verblijven, en er weer levend uit komen. Als Jezus v.z.m.h. was overleden, zou er weinig gelijkenis zijn met Jona.
- Als Jezus v.z.m.h. er zeker van was dat hij gekruisigd zou worden, waarom bad hij dan hartstochtelijk tot God om hem te redden van de dood (Marcus 14:36)? Zijn gebed had moeten worden gehoord omdat hij zegt dat als je gelooft, dan zul je ontvangen wat je vraagt in gebed (Matteüs 21:22).
- Wanneer zij Jezus v.z.m.h. aan het kruis nagelen, waarom riep hij dan *Eli Eli Lama Sabachthani* (dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom heb je me verlaten!)? Deze verklaring (Matteüs 27:45-46) toont ook zijn wanhopige wens om gered te worden van het kruis en Jezus had ook de overtuiging dat zijn God hem zou redden van de dood.
- Het is historisch bewezen dat Jezus v.z.m.h. op het kruis vóór de dag van de sabbat voor een paar uur werd vastgebonden. De Joodse wet verbiedt lichamen aan het kruis op te hangen vóór het begin van de sabbat. Daarom is het zeker dat hij alleen voor een paar uur aan het kruis hing. Bovendien, de dood aan het kruis duurt dagen en niet uren. Dit verbaasde ook Pilatus toen hij hoorde dat Jezus al zo snel dood was. (Marcus 15:44)
- Volgens de Bijbel, vroegen de Joden aan Pilatus om de benen van Jezus v.z.m.h. te breken, nadat hij na een paar uur van het kruis werd verwijderd. Maar de centurio's die in opdracht van Pilatus werkten, breekten zijn benen niet (Johannes 19:33).
- Toen Jezus v.z.m.h. van het kruis werd verwijderd, stak een soldaat Jezus v.z.m.h. met een speer, er stroomde water en bloed uit zijn lichaam (Johannes 19:34), maar water en bloed stromen niet uit een dood lichaam.
- Na de kruisiging werd het lichaam van Jezus v.z.m.h. aan zijn discipelen gegeven. Het Evangelie van Johannes vermeldt dat één van zijn discipelen wat kruiden bracht (aloë en mirre). Deze kruiden worden gebruikt om open wonden te genezen. Als Jezus v.z.m.h. dood was, waarom bereidden zijn discipelen dan een zalf voor zijn open wonden? Ons standpunt is dat deze zalf werd gebruikt om zijn wonden te genezen, zodat hij snel kon herstellen.

- Na drie dagen ontmoette Jezus v.z.m.h. in het geheim zijn discipelen en hij toonde hen zijn lichaam met de tekenen van zijn wonden. Bovendien vroeg hij zijn discipelen aan niemand te vertellen wat zij hadden gezien. Als hij uit de dood was opgestaan, waarom was zijn lichaam dan nog gewond? Waarom ontmoette hij mensen in het geheim en waarom vroeg hij hen zelfs aan niemand iets over hem te vertellen? Het is duidelijk dat hij zich wilde verbergen voor de mensen, opdat hij niet weer gepakt kon worden door de Joden.

Ons standpunt is, dat Jezus v.z.m.h. een profeet van God was en op wonderbaarlijke wijze gered werd van het kruis. Hij werd medisch behandeld door zijn volgelingen. Na drie dagen kwam hij uit het graf waarin hij was neergelegd en begon zijn reis in het geheim samen met zijn moeder naar India waar de andere stammen van de Israëlieten waren gevestigd om zijn missie te voltooien.

Ons onderzoek zegt dat zijn graf zich in Kashmir bevindt.

Opnieuw met algehele *melodieuze* instemming uit TROPENZANG >

6. **OUDE JAAR**

*Oude jaar ! o, laat ons rusten,
Omzien, 'eer wij verder gaan;
't Nieuwe jaar word' niet begonnen,
Eer we hebben stilgestaan.
Eer we in ernst ons zelve vroegen:
 Deed ik waarlijk, wat ik kon?
Ben ik wijzer, beter, vromer,
 Dan toen 't jaar zijn loop begon?*

*God gaf ons Zijn zoon en regen,
Gaf ons vreugde, gaf ons smart;
Maakten wij genot en lijden
Tot een zegen voor ons hart?
Oude jaar ! de jaren vlieden,
 En zij keren nimmer weer:
Ieder jaar dan vind' ons verder,
 Vind' ons beter, meer en meer !*

Hierna was er tijd voor >

7. **Boeken en brochures over de Islam**

Waaronder het boek *Waar stierf Jezus?* van J.D. Shams.

Links for: Did Jesus Die On Cross?

<https://www.youtube.com/watch?v=qbe3Bw72G-4>

<https://www.youtube.com/watch?v=D9w-xJfSOyc>

Ook hier was veel belangstelling voor, evenals voor >

8. **Uitstalling van fraaie brei- en haakwerkjes**

Een andere vaste bezoeker vervaardigt – naast haar vele andere hobby's – fraaie handwerkjes, die ook nog eens functioneel zijn.

9. De middag werd besloten met het **elkaar toewensen** van een *Goed Uiteinde 2013 en een Gezegend Nieuwjaar 2014*

10. **Een algemene uitleg, samengevat uit** www.beleven.org en www.wikipedia.nl

Kerstfeest en de geboorte van Jezus Christus (Kerst = Christus)

Bij het Edict van Milaan in 313 werd door keizer Constantijn de Grote vastgelegd dat de geboorte van Jezus niet meer op Epifanie** gevierd moest worden, maar op 25 december. Zo konden de Egyptenaren, die het Zonnewendefeest vierden (de geboortedag van de Egyptische Zonnegod Amon-Re), ook de geboorte van Jezus vieren.

Daarnaast vierden de Germanen rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende), waarbij het Boze werd verjaagd en het Licht werd begroet.

Omdat Jezus *het Licht van de Wereld* genoemd werd, zou Constantijn de Grote hebben besloten dat de geboorte van Jezus Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Bovendien - en dit feit is invloedrijker geweest bij de opkomst van de viering van de geboorte van Christus - waren de dagen rond 25 december reeds de *vrije feestdagen der saturnaliën**

De mythologische verhalen vertellen ons dat de eerste rituelen al zouden hebben plaatsgevonden in de archaische tijd bij het instellen van het altaar ter ere van de god *Saturnus*.

Op een gegeven moment reisde Saturnus af naar Italië en bracht daar de onderdanen van koning Janus de kunst van de landbouw bij. Ook leerde hij dit volk het schrift kennen en hij voerde het gebruik van munten in.

Volgens *Livius* [Titus Livius (rond 59 v.Chr.-17 n.Chr.), beroemd Romeins geschiedschrijver] vielen de eerste officiële Saturnalia samen met het jaar waarin de tempel van Saturnus op het Forum Romanum in Rome werd gebouwd.

* *Saturnalia* was de naam

die de Romeinen gaven aan de feestdag op de zonnewende van 21 december ieder jaar.

De Saturnaliën behoorden tot de opmerkelijkste en populairste religieuze feesten die in het Romeinse Rijk hebben plaatsgevonden. Deze werden natuurlijk gehouden om Saturnus eer te bewijzen, maar ook om het einde van het landbouwjaar te vieren. Het hele sociale leven lag stil op die dag, want iedereen nam deel aan het feest ter ere van de **god Saturnus**, die landbouw en welvaart over hun land had gebracht.

** *Epifanie* betekent: het *verschijnen* van een vorst (Grieks); christelijk > *Openbaring* van de Heer. Door allerlei politieke en religieuze verschillen van inzicht hield het oostelijk deel van het Romeinse Rijk echter Epifanie aan voor het vieren van die geboorte. Nu nog vieren de Oosters-Orthodoxe kerken kerstfeest op 6 januari.

En een algemene uitleg volgens www.isgeschiedenis.nl

11. Viering van de geboorte van Jezus – geboortedatum - geboortejaar

Geboortedatum

Bij de opkomst van het christendom is het altijd onzeker geweest op welke datum Jezus precies geboren is. In beide evangeliën wordt namelijk geen datum en zelfs geen jaargetijde genoemd voor de geboorte. Voordat er in Europa kerst werd gevierd, werden er feesten gehouden om te vieren dat de langste nacht van het jaar voorbij was. *Germaanse volken* in het noorden van Europa vierden op 21 december zogenaamde *joelfeesten*. In de *Scandinavische talen* heet kerstmis tot op de dag van vandaag *jul*. Bij dit feest werden bomen in huis geplaatst en werden er vreugdevuren van hout gestookt. *Heidenen in Rome* vierden rond 21 december een *feest ter ere van Saturnus*, de zogenaamde Saturnaliën. En ook de *Romeinen* kenden een feest om te vieren dat de langste nacht voorbij was. Dit feest heette de *Dies Natalis Solis Invicti* en vond plaats op 25 december. En de *aanhangers van de Perzische god Mithra* vierden de geboorte van deze god op 25 december.

Viering geboorte Jezus

Er bestaan theorieën die beweren dat de christelijke kerk de bestaande feestelijkheden als uitgangspunt heeft gebruikt voor de geboorte van Christus. Er waren in deze periode zoals gezegd al veel volksfeesten en het christelijke feest zou hierdoor goed in deze periode passen. Over de hele wereld kent men het symbool van het licht en ook van het leven. De geboorte staat symbool voor een nieuw begin. Alle volkeren wilden vroeger ergens in geloven en daarom heeft de kerk deze symbolen overgenomen in hun religies.

In de vierde eeuw werd 25 december door de christelijke kerk officieel vastgelegd als geboortedatum van Christus. De christenen konden de heidense rituelen niet laten verdwijnen, dus pasten zij zich aan deze gebruiken aan om in de toen bestaande maatschappij te passen.

Geboortejaar van Jezus

Het geboortejaar van Jezus is een andere onzeker element. Onze hedendaagse jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Jezus. Het systeem van onze jaartelling werd in het jaar 525 ontworpen door de monnik Dionysius Exiguus. Hij stelde vast dat Jezus op 25 december in het jaar 1 werd geboren. Deze berekeningen bleken achteraf echter niet te kloppen. In het evangelie van Matteüs wordt namelijk gesteld dat Jezus geboren werd toen de Joodse vazalkoning van de Romeinen Herodes I in Judea aan de macht was. Herodes stierf echter in het jaar 4 vóór Christus. Het geboortejaar van Jezus ligt hierdoor waarschijnlijk even vóór het jaar vier voor Christus. Door deze rekenfout van Exiguus loopt de hedendaagse jaartelling niet synchroon met de gebeurtenis waarop hij gebaseerd is, namelijk de geboorte van Jezus.

<<<>>>