

Verdieping op de 1^e Maandag van de Maand Verslag van de ontmoeting op 7 mei 2012

We vervolgen ons gesprek over Goed en Kwaad, gesterkt door onder meer kikkererwten, ontbijtkoek en slagroomsoesjes. Allereerst verwelkomen we een nieuwe deelneemster en stelt ieder zich voor in een kort rondje. Het is een verrijking dat we over het kasteel in de Ardennen van Hare Krishna te horen krijgen, en over het leven in India. In ieder mens opent zich een nieuwe wereld. Een van onze deelneemsters vertelt over een finissage in de Amstelkerk van schilderijen van Lea Pagnier en haar lerares. Er wordt een bijzonder verhaal over een ring voorgelezen, van rabbijn Awraham Soetendorp. Aan het verslag van de vorige keer wordt toegevoegd dat de ontmoetingen tussen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en mensen met een NSB-verleden meestal goed verliepen, met excuses voor het ontbreken hiervan.

Daarna horen we een boeiend en complex verhaal over goed en kwaad bij de Baha'í. Het kwaad = het niet bestaan van iets goeds. Bijvoorbeeld: blindheid = het ontbreken van het gezichtsvermogen. Alles wat God schiep is goed. Slangen en scorpioenen zijn slecht voor de mens, maar niet slecht in hun eigen bestaan. Het is een verrassende manier van kijken naar het kwaad; als je je er goed in verdiept kan het tot nieuwe inzichten leiden. Een mooie aanvulling vanuit het Jodendom hierop is de volgende passage uit het boek van de Lubavitcher rebbe *Menachem Mendel Schneerson* (1902-1994):

Waarom heeft God het kwaad geschapen?

Een nog fundamentele vraag is waarom het leven geschapen is?

God wilde dat de mens de wereld vervolmaakt. Daarbij heeft de mens een vrije wil en kan kiezen tussen goed en kwaad. God wil het kwaad niet. Het is de mens die het kwaad begaat. De mens groeit geestelijk door voor het goede te kiezen. Maar waarom laat God het kwade toe? Dit komt omdat Hij zich verborgen houdt. We moeten God zoeken. Het kwaad is in wezen de uitdaging die ontstaat als er iets in het leven misgaat. Maar niemand mag zeggen dat God voor het kwaad kiest. Het is tegen Gods wil. Het kwaad kan worden verjaagd door goedheid. Het is echter ontoelaatbaar een zonde te bedrijven met de opzet daar later berouw over te krijgen. Zijn we geneigd tot het goede of het kwade? Er is maar één God en die is goed. Daarom zijn de scheppingen van God goed. Het kwaad gedijt omdat we teveel aandacht geven aan het stoffelijke en niet aan het geestelijke. We moeten niet het kwaad bestrijden maar ons richten op het aankweken van goedheid in onszelf.

Binnen het Jodendom is het gebruikelijk om iedere dag een gevuld zakje mee te dragen in geval je die dag iemand ontmoet, die de inhoud van dat zakje kan gebruiken om verder te gaan. Vanuit de menselijke vrijheid kun je iedere dag bewust omgaan met de Tien Geboden. Traditie is goed, maar het dichttimmeren van het leven met teveel ge- en verboden is iets verdrietigs. En het is in de maatschappij nog niet altijd vanzelfsprekend om echte belangstelling te hebben voor elkaars levensbeschouwing en religie. Bijvoorbeeld, in het project 'Preken in Mokum' worden niet alle bijeenkomsten wederzijds goed bezocht. Ook het respecteren van elkaars wensen o.a. op het gebied van de begrafenis gebeurt niet altijd. Dit is een droevige zaak, maar het is belangrijk om er kennis van te nemen. Gelukkig wordt dan een prachtig gedicht gelezen: De Spade en een prachtig verhaal: *Het verhaal van een ring*. Een goed tegenwicht tegen de verharding in de maatschappij.

In het Boeddhisme van de moedige Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh wordt mindfulness gezien als een mogelijkheid om anders om te leren gaan met agressie in jezelf of in anderen. Dit kun je ook doen bij het aardappelen schillen of de afwas. Het helpt om minder opvliegerig te worden, ook in het contact met anderen. Ieder van ons kan de Boeddha in zichzelf vinden, ook al is dat nog een lange weg. Leuk detail: twee van onze deelnemers blijken naar dezelfde retraite van Thich Nhat Hanh in Duitsland te gaan.

Bij het Hindoeïsme wordt de mens opgeroepen niet te doden, geen vlees te eten, te geven van wat je hebt, van wat je kunt missen. Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Zegen wat je goed doet. Blijf lief tegen de mensen, ook als het leven pijn doet. Morgen is een betere dag. Wees tevreden. Niet iedereen is even sterk. Een mooie samenhang tussen datgene wat een mens zelf kan doen en datgene waar je het beste in kunt berusten. Praktisch én verheven.

De antroposofie gaat uit van de tweevoudige natuur van het kwaad. Het ene kwaad, *Lucifer*, wil de mens van de aarde weghalen en alleen nog maar bezig laten zijn met 'het hogere'. Het andere kwaad, *Ahriman*, wil de mens aan de aarde kluisteren door hem in te fluisteren dat er geen geestelijke werkelijkheid is en dat de mens alleen bestaat uit datgene wat je kunt tellen, meten en wegen. Het is de kunst om bij jezelf te blijven en niet eenzijdig de ene of andere kant op te schieten. Je kunt ook zo naar het kwaad kijken, dat het goede op de verkeerde tijd en plaats is. Iets wat op het ene moment goed werkt, kan op een ander moment helemaal verkeerd uitpakken (en andersom).

Op voorstel van een van onze deelnemers wordt de volgende bijeenkomst gewijd aan inzichten vanuit de (natuur)geneeskunde. Er zal dan ook gelegenheid zijn om samen afspraken te maken. Dit voor degenen die de pauze tot september te lang vinden. Er wordt vast gemeld dat we **op maandag 16 juli naar het Amstelpark** gaan. We verzamelen om 14.00 uur bij de hoofdingang. Met deze praktische punten sluiten we een boeiende en inspirerende middag af, waarin ruimte was voor verdriet én vreugde.