

Toespraak Ahmed Marcouch, uitgesproken bij het fitna-debat in Slotervaart, zondag 30 maart 2008

Wilders onderschat de kracht van de Westerse beschaving

Beste mensen,

Ik begin mijn verhaal met een woord tot de man die hier niet is.

Beste Geert Wilders, de Nederlandse vrijzinnigheid brengt mensen voort als jij die zich door niets en niemand de mond laten snoeren. Jij en ik hebben, denk ik, de vrijheid van meningsuiting even lief. Dat hebben we met elkaar gemeen.

Terug naar de waarheid.

Beste mensen, de eerste vraag bij een nieuwe publicatie moet om te beginnen over de inhoud gaan, niet over de vorm. De eerste vraag is: is dit verhaal waar?

De film zit inderdaad vol waar gebeurde beelden van moorddadige acties, verricht door moslimextremisten die wel degelijk hebben uitgeroepen uit naam van Allah te handelen. Ook hier in Nederland, bij de moord op Theo van Gogh. Geert Wilders en anderen moeten al jaren beveiligd worden en zelfs een fotografe wordt om haar compromitterende artistieke uitingen met de dood bedreigd. Terecht zijn wij bang voor agressieve fanatici.

Die angst, beste afwezige Geert, leeft net zo sterk onder moslims als onder andere mensen. Ook moslims lopen gevaar en zijn bang. De waarheid is dat de meeste slachtoffers van terrorisme moslims zijn in Islamitische landen. Zie de Islamitische gardes in Iran en zie de Taliban in Afghanistan, zie de burgeroorlogen in Soedan en in Irak en zie de onafzienbare reeks aanslagen in ondermeer Marokko, Indonesië en Pakistan.

Beste mensen, inderdaad zijn wij sinds 9/11 in oorlog. Niet iedereen wil die feiten onder ogen zien. Geert Wilders wel. Ik heb het idee dat de ontkenning van de oorlog door een deel van onze landgenoten veel van het politieke handelen van Wilders motiveert. Hij wil waarschuwen. Ontkennen is gevaarlijk, daar komen Wilderianen van.

Geert Wilders, je maakt een tragische vergissing. Jouw angst is reëel, maar de richting van je angst is fout. Nederland en het Westen zijn niet in oorlog met de Islam. De waarheid is dat de Westerse beschaving en de Islamitische beide in oorlog zijn met de kleine meerderheid aan gewelddadige religieuze fanatici die terreur uitoefenen. Van hen moeten wij winnen. Het goede nieuws is dat wij met

ons allen ver in de meerderheid zijn - moslims, christenen, joden, humanisten en atheïsten. Dat maakt de strijd nog steeds grimmig en gevaarlijk, maar het wordt een stuk minder hopeloos als we inderdaad met elkaar optrekken.

Tragisch genoeg kiest Geert Wilders de verkeerde vijand: hij kiest als vijand de Islam en niet het moslimterrorisme. De Islam is fascistisch, zegt hij. Een tragische fout. Het fascisme is een politieke en antireligieuze beweging uit de twintigste eeuw die een totalitaire staat nastreeft op etnische grondslag: één volk, één staat, één leider. De Islam is een godsdienst die geen staatsleer kent, een godsdienst die door al die dertien eeuwen van zijn bestaan heen, verbonden is geweest met heel verschillende staatsvormen. De Islam richt zich niet tot een specifiek volk of ras, maar tot alle mensen en maakt de zorg voor de zwakkeren tot een religieuze plicht.

Ik zie een religie die zijn verwantschap met Christendom en Jodendom uitdrukkelijk erkent. Ik zie een religie van gewone mensen, zoals mijn vriend Aboutaleb altijd zegt. Wilders stelt, dat het de Islam is die niet deugt, niet zozeer de moslims. Ik zie juist een Islam die een weg zoekt naar de moderniteit. Men zegt wel, dat de Islamitische beschaving er laat mee is begonnen die weg te zoeken. Dat vind ik ook en dat had ik graag anders gezien. De geschiedenis leert dat het niet gaat zonder onderbreking en terugval, niet zonder debatten en conflicten, niet zonder pijn en moeite en verdriet. Er wordt in de moslimgemeenschap heftig geworsteld met onderwerpen als de positie van de vrouw en de opvattingen over homofilie en eerwraak. Ook de christelijke en de joodse religies hebben niet zonder slag of stoot hun vrede met de moderne tijd gesloten.

Naast het geweld en het vermeende fascisme is de derde grote zorg van Wilders dat Nederland islamiseert en een samenleving wordt als Iran, Saudi Arabië of Pakistan. Dat Nederland een samenleving wordt, die de wezenlijke verworvenheid van de westerse beschaving opgeeft.

Geert, ik weet zeker dat dit niet gaat gebeuren. Het klinkt misschien gek dat ik dat tegen jou zeg, maar jij onderschat de kracht van de Westerse beschaving. De vrijheid, de markt en het individuele streven naar geluk zijn ook voor de Nederlandse moslims enorm aantrekkelijk. En de Nederlandse democratie en gerechtigheid worden door hen al evenzeer gewaardeerd. De Nederlandse moslims willen de samenleving helemaal niet veranderen. Hun ambitie heeft een heel andere richting. Ze willen aan deze samenleving deelnemen. Ze willen dat doen op voet van gelijkheid.

Daar wordt wel eens aan getwijfeld, maar de praktijk heeft dat al lang bewezen. De Islam laat zich prima met de moderne Nederlandse samenleving verbinden.

Dat gaat bepaald niet vanzelf. Daar moet theologisch werk binnen de Islam voor verricht worden en pastoraal werk binnen de Nederlandse moslimgemeenschappen. Maar het belangrijkste werk wordt door de gelovigen zelf verricht, in de praktijk van alledag stemmen zij leer en leven voortdurend op elkaar af. De Nederlandse moslims lopen daarin al een hele tijd voorop binnen Europa. Als ik mezelf als voorbeeld mag geven: ik leef die verbinding iedere dag en voel me daar goed bij. Ik beschouw mijzelf als een oprecht moslim, als Nederlander én als erfgenaam van de verlichting. En kijk ook naar wat zich onder orthodoxe moslims afspeelt. Ook zij worstelen met het leven en de leer en onderzoeken hoe zij tot een vergelijk met de moderne samenleving kunnen komen. Ik denk dat het gaat lijken op hoe orthodoxe Christenen en orthodoxe Joden dit hebben gedaan.

De vergissing van Wilders is tragisch, omdat hij de claim van religieuze fanatici, dat zij namens de Islam handelen, bevestigt. Daardoor maakt hij de zes procent Nederlandse moslims die als gevaarlijk beschouwd worden, sterker en wekt hij angst in Nederland voor die 94 procent van de Nederlandse moslims die juist bezig zijn te integreren. Want zo ligt het, vertellen ons de reacties van de moslims op de film Fitna. Moslims in Nederland zijn innerlijk steviger geworden, voelen zich minder snel beledigd en staan met meer zelfvertrouwen in onze samenleving. Ik vraag alle Nederlanders om dit goed tot zich te laten doordringen.

Geert, jij hebt je de afgelopen jaren geïsoleerd. Dat neem ik je kwalijk. Als politicus moet jij je opvattingen toetsen en blootstellen aan kritiek. Zonder dat, kun jij niet weten of je opvattingen waar zijn. Toetsen zie ik als een verplichting voor iedere politicus. Jij hebt je aan die plicht niet gehouden. Daarom vraag ik jou: waar ben je?

Wij zijn hier wél, zonder Wilders. En wij blijven bij de kern van het debat in Nederland. Daar moeten wij ons niet door laten afleiden, zoals de AEL die het moslimterrorisme vergelijkt met het geweld van staten als de VS en Israël. Laten wij ons richten op Nederland, op onze kern. En die is: wij zijn op zoek naar de plaats van de Islam in de moderne Nederlandse samenleving!

Het nieuws incl. video op AT5.

<http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=34066>

Hierin vindt u de korte impressie die op AT5 is uitgezonden.