

De ruimte

**Wat we denken en verlangen,
onze dromen, onze pijn,
onze lach en onze kreten,
wat we zingen, wie we zijn,**

**al de dromen die gedroomd zijn
bij ons verste vergezicht,
deelt de eindeloze ruimte,
met de sterren, met het licht.**

**In de ruimte ligt de toekomst,
in de ruimte groeit wat leeft.
Wie je zijn kunt, zul je vinden
in de ruimte die je geeft.**

**En zodra we onze armen
als je me vrij laat
om de wereld kunnen slaan,
zijn we groot genoeg om eindeloos
die ruimte in te gaan.**

(Marcel Heerink)